

DUSTY ROAD BLUES TIDAHOLM

Where blues travels

Dusty Road Blues 2007

2007 blev ett riktigt, riktigt bra Bluesår. Vi startade året med att upptäcka ett helt underbart bluesband, nämligen Skybenders. Vem av oss som var på årsmötet



minns inte Peter Höglanders förtvivalde ord "Nu kan vi inga mer låtar". Fast det var ju en lögn, för efter att ha grävt riktigt djupt i repertoarväskan så kom det ett par ytterligare. Å sen fick dom spela alla låtar en gång till..... Gôrbra, var det!

I slutet av mars var det dags för nästa arrangemang. Efter modigt övervägande och många turer fram och tillbaks kom så Ian Siegal till Tidaholm. Uppbackade av Spoonful of Blues blev det en föreställning som många sent ska glömma. Vi får heller inte glömma Skybenders som drog igång det hela, och dessutom fick släpa instrument halva natten. Tack!



Hyltan -07 kan inte heller den beskrivas på annat sätt än som en succé. Okej för att det var lite kallt framåt småtimmarna, men å andra sidan hade vi inga mygg. Myggen åt sig mätta på de som dagen innan reste tält och spikade scen. Hu! Stefan Dafgård och Marcus Svensson värmde upp oss ordentligt med deras rotnära blues. Tollas Bluesband och Skybenders höll ångan uppe resten av kvällen med god hjälp av gästade munspelare.



Sen var det slut på vårterminen i Dusty Road Blues och då vidtog festivalsommaren. Vart man än kom kunde man se ryggtavlor

med vår webadress skrivet. Åmål var den bästa festivalen i dess historia om man får tro grabbarna på bilden.



DUSTY ROAD BLUES TIDANOLM

Where blues travels



Även om vi i föreningen inte var inblandade i Musik vid Tidans så måste det nämnas. Ett riktigt bra arrangemang med alldeles för få besökare. Vi pratar fortfarande om Trickbags spelning på Brygget. Vilket röj!!!

Sick'n Blues gästade oss

i september och bjöd på en mångfald i både musikstilar och scenkläder.

En av höstens stora begivenheter var ju medlemsfesten i Madängsholm. När vi väl fått en trasig högtalare utbytt, och maten äntligen kommit, antrade Vibroheads scenen. Jädrar vad det dansades den



kvällen. God mat var det också. Kul med gästinhopp i form av Patrik från Bluebirds och Micke "Readhead" från KingBees.



Vi hyrde en buss och åkte till Kvänum för den årliga dosen Allhelgonablues. Domestic Bumblebees, Hot Dog Taylor och Mr Bo stod för musiken. Helt klart en höjddare!

Den 17:e november kommer vi heller inte glömma i första taget. Hooters Blues med Glen Terry lyfte verkligen taket på Lilla Bryggeriet.

Bluesåret 2007 avslutades med sedvanlig julfest i Kvarteretslokalen Åkern, och senare på kvällen lyssnade vi på Back For More på Gränden.



Under året hölls också en Studiecirkel i "Bluesens Historia" där vi lärde oss att det finns väldigt mycket att lära om blues.....

Styrelsen tackar för visat intresse på våra arrangemang.