

DUSTY ROAD BLUES TIDAHOLM

Where blues travels

En liten resumé:

Dusty Road Blues startades i april 2006. På det första mötet var vi ett 20-tal och vid årets slut var vi ca 80 medlemmar.

Under 2006 höll vi en konsert med Jenny Bohman samt hade ett antal medlemsfester.

2007 inleddes med årsmöte där Skybenders gjorde sin absolut första spelning. Under året hade vi dessutom besök av Ian Siegal, Spoonful of Blues, Svensson & Dafgård, Tollas Bluesband, Vibroheads, Sick'n Blues och Glen Terry & Hooters Blues. Vi höll en studiecirkel i ämnet "Bluesens historia" och naturligtvis besökte vi många festivaler. Vid årets slut var vi ca 120 medlemmar.

Dusty Road Blues 2008



Bluesåret inleddes med årsmöte. Det hölls i sedvanlig ordning i föreningshuset i Madängsholm. På scen stod Skybenders Blues Band!

I mitten av april kom ett av Europas flitigast turnerande band, Wentus Blues Band till Lilla Bryggeriet i Tidaholm.

Det var inte långt ifrån att taket lyfte när grabbarna från Finland tog scenen i besittning!

Skybenders Blues Band stod för "uppvärmningen".

Trots att vi hade konkurrens av Roffe Wikström som spelade i Falköping och Refreshments i Skövde

så drog Wentus fullt hus! Ett stort tack till vår trogna publik!



Eftersom förra årets Hyltan-fest blev en sådan succé bestämde vi oss för att köra igen! Vi laddade med grillat kött, vätska och en drös med duktiga musiker! Vi

hade bjudit in Hannah Tolf & Dick Ahlin, Tollas Bluesband och Neros Blues Band och de

gjorde oss inte besvikna.

Även vädergudarna hade vi

bjudit in och de verkade uppskatta musiken, för

solen sken på oss hela dagen.



DUSTY ROAD BLUES TIDAHOLM

Where blues travels



Mitt i högsommarvärmen inträffade årets höjdpunkt. Vi chartrade ångbåten Trafik och bjöd med oss Dafgård & Svensson och BABA Blues. Denna gång fick vi absolut bekräftat att vädergudarnas favoritmusik är blues. Känslan av att glida fram över Vättern i solnedgång, blandat med tonerna



från riktigt välspelad blues gav oss ett minne som kommer att finnas kvar länge!

Många i föreningen åker på festivaler och det föranledde oss att ta reda på hur man arrangerar en festival. Därför bjöd vi hit Nils Lönnsjö från Åmåls Bluesfestival för en föreläsning. Vi fick höra hur festivalen startade som en liten idé och hur den sedan växte till Sveriges största bluesfestival.



Mitt i höstrusket, närmare bestämt den 17:e oktober anordnade föreningen den årliga medlemsfesten. Den hölls på Lilla Bryggeriet och på scenen stod Nygrens Later Band & Arvid Nero. Killarna från Skybenders hade smugit med sig sina instrument i förhoppning att få spela, så kvällen slutade i ett enda stort JAM.

DUSTY ROAD BLUES TIDAHOLM

Where blues travels

Tidaholms sångfågel no:1 Sören Frid frågade oss i föreningen om vi ville hjälpa honom att få till en bluesspelning på Logen Vulcan, och vi frågade då vårt husband Skybenders om de var sugna. Och vi blev inte förvånade när de svarade ja, för ett mer spelsuget gäng får man leta efter. Speciellt kul var det att få höra Sören dra loss ett gitarrsolo i en av låtarna.



Bluesåret 2008 avslutades i kvarterslokalen Åkern med ett riktigt JAM. Både tondöva, halta, lytta och människor utan taktkänsla fick då möjlighet att visa vad de kunde och inte kunde. Hursomhelst, efter att ha intagit några öl så lät det jävligt bra, och riktigt kul hade vi!

I samband med våra arrangemang har vi haft mycket god hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan och Lilla Bryggeriet, till vilka vi riktar ett stort tack.

Tips på festivaler som är välbesökta av oss medlemmar:
Göteborgs Bluesparty Torsdag 25 juni - lördag 27 juni

<http://gbgblues.se>

Åmåls Bluesfest Torsdag 9 juli - söndag 12 juli

<http://www.bluesfest.net/>