

DUSTY ROAD BLUES TIDAHOLM

Where blues travels

En liten resumé:

Dusty Road Blues startades i april 2006. På det första mötet var vi ett 20-tal och vid årets slut var vi ca 80 medlemmar.

Under 2006 höll vi en konsert med Jenny Bohman samt hade ett antal medlemsfester.

2007 inleddes med årsmöte där Skybenders gjorde sin absolut första spelning. Under året hade vi dessutom besök av Ian Siegal, Spoonful of Blues, Svensson & Dafgård, Tollas Bluesband, Vibroheads, Sick'n Blues och Glen Terry & Hooters Blues. Vi höll en studiecirkel i ämnet "Bluesens historia" och naturligtvis besökte vi många festivaler. Våren 2008 besökte

Wentus Blues Band oss, vi hade celebret besök även på Hyltan-festen, nämligen Hannah Tolf & Dick Ahlin samt Neros Blues Band. Vi åkte ångbåt tillsammans med Baba Blues och Dafgård/Svensson. Under hösten föreläste Nisse Lönnsjö från Åmåls Bluesförening, och vi fick för första och kanske enda gången se Nygren's Later Band feat. Arvid Nero på Lilla Bryggeriet.

Dusty Road Blues 2009



Wentus Blues Band var först ut detta år. En favorit i repris är ju aldrig fel.... Annars bestod vintern och våren mest av arbete. Slipa putsa måla städa, och vips så hade vi en klubblokal. Vi huserar numer i Stationsbyggnaden ovanpå Turistbyrån. Med facit i hand så var



det ett mycket bra drag att skaffa en lokal,



för den har blivit flitigt använd. I mars skulle Rita Engedalen kommit till oss men hennes man blev sjuk och hon fick stanna hemma. Istället kom ett mycket taggat Spoonful of Blues och gjorde en helt underbar spelning. Den traditionella Hyltanfesten fick detta år stå åt sidan för en

heldag med Blues i Tidaholm. Först ut var Skybenders på Gamla Torget och under eftermiddagen hölls utställning av foto och gitarrer på Turbinhusön. På kvällen var det fullt hus på Lilla Bryggeriet med tre band. Först ut var Tollas Bluesband och därefter höll Skybenders Blues Band releaseparty för sin



DUSTY ROAD BLUES TIDAROLM

Where blues travels

första fullängds-cd. Kvällen, som för övrigt var mycket varm och skön, avslutades med Kellie Rucker och Pelle Lindberg Band. Sååå jädra bra var det...

Sen kom sommaren och alla festivaler. Vi minns Åmål särskilt och speciellt (tyvärr) regnet. Över 100 mm på en dag.

Fast musiken var lika bra för det.

I slutet av juli kastade vi återigen loss Ångaren Trafik och med oss var Hannah Tolf & Dick Ahlin samt Slidi'n Slim. Lite efterjam på Frestelsen blev det också. Just det ja, det gungade rätt rejält på båten me.

I oktober hölls fotoutställningen "Ögonblick av Blå Toner" och i samband med den fick vi se Skybenders Blues

Band förstärkta av både Micke "Redhead" och Otto Nygren. Och så äntligen kom våra vänner från Borås till oss. Dom vi väntat på så länge, Interstate 40 Rhythm Kings. En riktig helkväll med mycket dans på 4:an-huset. Traditionsenlig julfest hölls i Madängsholms Föreningshus och kvällen blev ett enda långt JAM.



Under året har det varit mycket styrelsearbete och målet med detta är att få till en Bluesfestival under våren 2010. (läs mer om detta på nästa sida)